

De sleutel

Ik heb een sleutel gevonden
Midden op de straat
Het is vast een hele oude
Want daar op het topje staat

Een plaatje van een mooie leeuw
Een hele wilde met een zwaard
Precies zo'n zelfde als er in een boekje
Van mijn oma staat

En ik pas hem op de boekenkast
En op de grote kist
En op het doosje met de foto's van de
Man die mama mist
Maar hij past niet...

Ik heb een sleutel gevonden
En hij zit hier in mijn zak
Want als mama hem te zien krijgt
Moet hij in de vuilnisbak

En ik pas hem op de autodeur
En op de kast met snoep
En op het deurtje dat nooit open gaat
Behalve bij bezoek
Maar hij past niet...

Ik heb een sleutel gevonden
En ik stop hem heel diep weg
Ik maak een kuiltje in de tuin
En ik begraaf hem bij de heg

Ik heb een sleutel gevonden
En begraven bij de heg
Maar toen ik hem net weer zoeken ging
Was hij weg
Wat een pech!