

De zoekpiet

Er was eens een zoekpiet D
 Zo een zwart als roet
 Die wist niet meer hoe hij
 Naar Nederland moest A

De Sint was vertrokken
 De boot was al weg
 Wat had deze piet
 Toch een vreselijke pech D

Refrein:

Wat had deze piet D A
Toch een vreselijke pech (2 X) A D

Hij ging naar het vliegveld D
 En nam toen meteen
 Een vliegtuig naar Holland
 Want daar moest hij heen A

Maar oh, wat een pech toch
 Wat jammer voor piet
 Het vliegtuig vloog recht
 Naar het noordpoolgebied D

Refrein:

Het vliegtuig vloog recht D A
Naar het noordpoolgebied (2 X) A D

Hij rilde hij beefde D
 En had het zo koud
 En daarom heeft hij toen
 Een iglo gebouwd A

Geen iglo van ijs
 Want dat vond hij niet fijn
 Hij maakte een iglo
 Van marsepein D

Refrein:

Hij maakte een iglo D A
Van marsepein (2 X) A D

De zoekpiet die bleef daar D
 Een jaartje of tien
 Toen dacht hij: ik kan wel
 Eens teruggaan misschien A

Hij nam toen het vliegtuig
 En kwam in Madrid
 Daar schrok hij zich rot
 Want hij was plots spierwit! D

Refrein:

Daar schrok hij zich rot

D A

Want hij was plots spierwit (4 X)

A D