

## Van drie wetenschappers

*Tekst en muziek: © Tijn Damen*

Een wetenschapper uit Oeteldonk  
Was het beu dat zijn poep steeds stonk  
Hij dacht diep na  
En riep toen: 'Aha!'  
Want hij bedacht hoe vis  
Reukvrij verpakt is  
Dus nu ben je vast benieuwd: hoe pakte hij dat aan?  
Nou, sindsdien eet hij elke dag een rol cellofaan

Een geleerde heer uit Schiermonnikoog  
Was het beu dat zijn zoon steeds op zijn duimpje zoog  
Dat vond hij echt verkeerd  
Dat moest worden afgeleerd  
Want zijn tanden groeiden scheef  
Als hij steeds maar zuigen bleef  
Nou, hoe heeft hij dat gedaan, vraag je nu vast geïnteresseerd.  
Hij heeft zijn zoontjes duim met sambal ingesmeerd

Een vermaarde professor uit Berg aan Zee  
Dronk elke ochtend bij 't ontbijt een kopje thee  
Hij zei: er is iets mis  
Het smaakt naar lauwe pis  
En waar ik zo van baal:  
Ik heb er ook nog voor betaald  
Daar stop ik dus meteen mee, want dan bespaar ik flink  
Vandaar dat hij voortaan zijn eigen urine drinkt

Dus wat kun je hiervan leren  
't Is een gratis advies:  
Trouw nooit met een professor  
Want die zijn ontzettend vies