

Ik ben de piek

Tekst en muziek: © Tijl Damen

Refrein:

*Ik ben de piek, de piek
Ik toren boven alles uit
Ik ben een echte ijdelruit
Sta altijd aan de top
Ik ben de piek
Ik ben uniek*

Als het bijna kerst is en de
Kerstboom wordt gezet
Ben ik altijd de eerste op
Wie iedereen let

Is de boom toch niet te hoog
Past de piek er toch wel op
Ze zagen dan speciaal voor mij
Een stukje van de top

Refrein

Al zijn er zoveel ballen, slingers
Lichtjes en nog meer
Als de boom versierd wordt
Dan win ik elke keer

Ik mag het eerst de boom in
En ik schitter aan de top
Want een kerstboom is geen
Kerstboom zonder piek er bovenop

Refrein

Ik kan het ook niet helpen
Dat ik zo goed ben gelukt
Ballen die zijn saai en rond
En lichtjes gaan vaak stuk

Slingers zijn te frutselig
Ik ben echt elegant
Welgevormd, slank, gestroomlijnd
Chic, mooi, sierlijk, stijlvol want

Refrein

Maar soms ben ik wel een beetje eenzaam
Ik sta zo ver bij iedereen vandaan
Kan nooit eens lachen met de ballen
Zomaar praten met de lichtjes
Ginnegappen met de slingers
Kan niet kijken naar de stal
Maar dan zeg ik in mezelf: 'ach geen paniek'
Je bent de piek!

Refrein