

Rijk zijn

Tekst en muziek: Tijl Damen

Refrein:

*Ik wil rijk zijn
De rijkste van het land
Ik wil geld om in te zwemmen
Ik wil zakken vol met poen
Ik wil alles kunnen kopen
Ik wil alles kunnen doen
Ik wil rijk zijn...
De allerrijkste van het land*

Ik wil nooit meer hoeven denken
Ik wil nooit meer hoeven balen
Is dat niet te duur?
Kan ik dat wel betalen?

Ik wil nooit meer zuinig aan doen
Nooit meer hoeven sparen
Ik wil zoveel stapels, heuvels, bergen geld
Dat je er in kunt verdwalen

Refrein

Ik wil hebben, hebben, hebben
Alles is voor mij
Hebben, hebben, hebben
Er kan nog wel wat bij
Hebben, hebben, hebben
Het liefst nog meer
Hebben, hebben, hebben
Alles wat mijn hart begeert

Refrein (2x)