

Sint Maartenliedje

Tekst en muziek: Tijl Damen

D A D

Wij lo- pen met een lam- pi- on de deu- ren langs.

A A7 D

Bui- ten is het donk- er, maar ik ben niet bang. Er

G A

schijnt een mooi en hel- der licht- je in mijn lan- taarn. Sint

D A A7 D

Maar- ten, Sint Maar- ten, wij ko- men er- aan. Wij

D A D

lo- pen met een lam- pi- on van een sui- ker- biet. We

A A7 D

bel- len - aan- bij- ie- der- een en zing- en een mooi lied.

G A

Gaat u vast met lek- kers bij de deur klaar staan. Sint

D A A7 D

Maar- ten, Sint Maar- ten, wij ko- men er aan. Wij

lo- pen met een lam- pi- on de he- le a- vond door.

Als er ie- mand o- pen doet dan zing- en we in koor. De

mand wordt steeds maar zwaar- der en we zijn al bij- na klaar. Sint

Maar- ten, Sint Maar- ten, tot vol- gend jaar.

Sint Maartenliedje

Tekst en muziek: © Tijl Damen

We lopen met een lampion de deuren langs	D	A	D
Buiten is het donker, maar ik ben niet bang	A	A7	D
Er schijnt een mooi en helder lichtje in mijn lantaarn	D	G	A
Sint Maarten	D		
Sint Maarten	D		
Wij komen eraan	A	A7	D
We lopen met een lampion van een suikerbiet	D	A	D
We bellen aan bij iedereen en zingen een mooi lied	A	A7	D
Gaat u vast met lekkers bij de deur klaar staan	D	G	A
Sint Maarten	D		
Sint Maarten	D		
Wij komen eraan	A	A7	D
We lopen met een lampion de hele avond door	D	A	D
Als er iemand open doet dan zingen we in koor	A	A7	D
De mand wordt steeds maar zwaarder en we zijn al	D	G	
bijna klaar	A		
Sint Maarten	D		
Sint Maarten	D		
Tot volgend jaar	A	A7	D